

## **Forord**

*I anledning af Ravsted frivillige brandværns 85 års jubilæum i 1983 udgav jeg et lille festskrift. Nu 15 år senere, hvor vænet kan fejre sit 100 års jubilæum, vil jeg gerne følge op med dette mere udførlige hæfte, hvor jeg med nye oplysninger og mange gamle fotografier vil fortælle træk fra Ravsted, Fogderup og Korup brandværns historie - og beskrive nogle af de mange personer, som på den ene eller anden måde har markeret sig i de forgangne 100 år.*

*Der skal lyde en stor tak for økonomisk støtte til Tinglev Kommune.*



*Forsiden viser kirkepladsen i Ravsted med sprøjtehuset yderst til højre. Den er lavet efter et maleri fra 1924 af Jens Nielsen, som var medlem af Ravsted frivillige brandværn (ses side 4). Maleriet er venligst udlånt af Olivia Christensen*

*Kilder: Jens M. Hansen.  
Jes Kjer`s erindringer.  
Andreas Lorenzen`s erindringer.  
Hans Heinsen`s arbejdsbog 1927.  
Ravsted brandværns protokoller.*

### »Löschverband Rapstedt«

*Under navnet »Löschverband Rapstedt« startede Ravsted frivillige brandværn den 6. juni 1898. Der var ingen problemer med at få medlemmer, for som det ses på medlemslisten overfor var næsten alle byens håndværkere repræsenteret,- men da der kun var »materiel« til ca. 30 personer var der altid et par stykker på venteliste.*

*Som fører valgtes Frederik Johannsen - i daglig tale kaldt »Fidde Smej« - han var kaptajn frem til 1910. Stedfortræder var Peter A. Krichau, stigefører Søren Thomsen, sprøjtefører Peter Tjellesen, sprøjtemester Thomas Nissen og skriftfører Christian Iwersen.*

*Værnet havde mange udrykninger i de første år, f. eks. til gårdbrand hos Jes P. Christensen i Korup, hvor ejerens far indebrændte. Af andre kan nævnes: Fr. Post i Hornse, Nis Skovmand i Havsted, Andreas Carstensen og P. Dam i Hejsel, Søren Thomsen i Ravsted, Christian Hansen i Korup, Thilde Toft Hornsegård, P. Thode Hybschmann i Korup og Hans Nissen i Havsted.*



*Kaptajn Frederik Johannsen ( Fidde Smej ) 1898-1910*

*På Johannes Hyldtoft's fotografi fra 1899 ses fra venstre mod højre:*



- 1) Gårdejer Søren Thomsen.
- 2) Urmager Johannes Hyldtoft.
- 3) Maler Jens Nielsen.
- 4) Skomager Joh. Heldt
- 5) Købmand Iwersen.
- 6) Kirketjener Chr. Iwersen,
- 7) Kromand Th. »Sajler« Nissen

- 8) Thomas Thomsen.
- 9) Jes Heinsen (?)
- 10) Boy Boysen.
- 11) »Hjuler« F. Kirsten.
- 12) Slagter Reisner Hansen.
- 13) Carl »Snerke« Jensen.
- 14) Skrædder Peter Krichau.

- 15) Lærer Iwersen.
- 16) Kroejer Peter Tjellesen.
- 17) Frederik Johannsen
- 18) Hans Volentin Nissen.
- 19) Lærer Jürgen Peters.
- 20) Bager Peter Petersen.
- 21) Mads Twist.

- 22) Skrædder Hans P. Schmidt.
- 23) Mejerist Johannsen.
- 24) Johannsens bror (?)
- 25) Christian Schultz.
- 26) Søren Hindrichsen.
- 27) (?)
- 28) Nis Hansen

*Ved udrykninger til brand samledes mandskabet ved sprøjtehuset, det var gårdejerne: Søren Thomsen, Dethlev Andersen og Jørgen P. Steenholdt, som stillede heste til rådighed.*

*Sprøjtevognen var hjemmelavet, den bestod af en trykpumpe som var monteret på et vognstel. Men i og med, at pumpen ikke kunne suge vandet op,- skulle karret hele tiden fyldes manuelt.*

*Dette beskriver Andreas Lorenzen i sine erindringer, hvor han fortæller, at der ved en brand i slagterhuset (som lå ved siden af den gamle købmandsgård), blev dannet en kæde af hjælpere, som med spande hentede vand op fra den nærliggende hvirlå, og pøse det i pumpen. Indsatsen var så god at branden begrænsede sig til »et hul i taget«. Andreas Lorenzen fortæller videre, at hvis røgen fra et brandsted dannede et »kors«*



*på himlen, blev dette taget som et tegn på, at der var dyr, som var indebrændt.*

*På billedet ses Reisner Hansen foran slagterhuset, han var i øvrigt selv medlem af brandværnet.*

*Jes Kjer fra Fogderup fortæller i sine erindringer, at sprøjtehuset i Ravsted blev bygget 1896.*

*Det lå, som det ses på hæftets omslag, på kirkepladsen til højre for dødeporten med front ud mod Steenholdt`s stald. På opfordring fra gårdejer Nicolaj Jørgensen i Fogderup, (i daglig tale kaldet »Kloj«) blev den ene halvdel af bygningen fra starten indrettet som arrest.*

*Ved skæbnens ironi var det samme »Kloj«, som fik den tvivlsomme ære at indvi arresten. Under markedet i Ravsted kom »Kloj« i skænderi med gendarmen, og denne så sig nødsaget til at trække sin sabel. »Kloj« tog sabelen, og brækkede den i to stykker. Det kom han ikke godt fra, og han måtte tilbringe natten i arresten. Episoden var så belastende for »Kloj«, at han solgte gården i Fogderup, og flyttede til Hamborg.*

*Sprøjtehuset rummede også i mange år sognets rustvogn. Det var Jesper Aakjer fra »æ svingård«, som havde bestillingen som rustvognsfører, han havde som regel to flotte brune heste spændt foran.*

*Følgende kammerater blev indkaldt til krigstjeneste i 1914:*

*Gert A. Lausen, Johs. Hyldtoft, Hans Boysen Jepsen, Nis Hansen, J. P. Petersen, P. Petersen, Jes Lassen, Carl Jensen, Boy Boysen, Lærer Peters, Andreas Jacobsen, Jens Rudebeck og Peter Lorenzen.*



*Her ses Jes lassen (til højre) fotograferet i Russisk fangenskab.  
Lærer Peters, Hans Boysen Jepsen og Nis Hansen faldt.*

*I 1900 rejste smedemester Frederik Johannsen til Hamborg for at købe en kombineret suge og trykpumpe som skulle betjenes af 8 personer, men pumpningen var så krævende, at mandskabet konstant måtte skiftes ud under en brandslukning. Samtidig blev der også indført en »æresret«, som skulle hæve standarden, hvis en kammerat havde opført sig usømmeligt f.eks. havde været beruset mens han var i uniform, blev det ham pålagt at møde i æresretten, hvor forseelsens alvor så blev vurderet. Dommen for at være beruset var normalt på 5 mark.*



*Ravsted sogn var dengang opdelt i kommuner, og de tre største (Ravsted, Fogderup og Korup) havde eget brandværn med sprøjtehus. Brandværnet stod under Amtsforstanderens opsyn og ved en storstilet øvelse i*

*foråret inspicerede han værnene og deres materiel. Al kommando foregik naturligvis på tysk og hele optrinet var meget militant. På billedet ovenfor ses Carl »Snerke« Jensen ved sprøjtevognen.*

*Alarmeringen var dengang ret tilfældig. Der var placeret 4 horn i Ravsted by, og når der skulle »blæses ud«, blev der givet besked til kaptajnen, som så kontaktede de 4 kammerater, som havde hornene, dvs. at når det første horn havde lydt startede de andre tre ofte af sig selv (hvis de var hjemme) uden at vide, hvor det brændte.*



*Alameringshorn fra 1898.*

*Da Thomas Andresens gård i Havsted brændte en tidlig morgen i 1926, blev brandværnet alarmeret, ved at Anton Bargum kom ridende på hesteryg for at slå alarm til købmand Lausen. Skræddermester Peter Krichau blev i 1910 valgt til kaptajn, men han fratrådte ved genforeningen, han så sig ikke i stand til at kommandere*

*på dansk. Som stedfortræder havde han Thies Steenholdt.*



*Peter Krichau 1910-1920*

*Her ses mandskabet fotograferet foran Thomas Nissen`s kro ved 15 års jubilæet 1913.*



*Th. Nissen, H.J. Bollerslev, Boy Boysen, Nis Hansen, P. Lorenzen, Boysen, J. Debel,  
Jens Rudebeck, A. Jacobsen, Jes Lassen, Heine Clausen, Jes P. Petersen, Krichau, H. B. Jepsen,  
Johs. Hyldtoft, Chr. Iversen, Søren Thomsen, Peter Krichau, G. A. Lausen, Fr. Kirsten, Carl Jensen,  
P. C. Petersen, Lærer Peters, Chr. Kirsten.*



*Ravsted Brandværns første protokol er bortkommet under krigen 1914-18. Men Hans Heinsen har i 1928 skrevet en kort oversigt over de første års hændelser.*

*I 1920 står der følgende at læse:*

*Det frivillige brandværn afholdt en forsamling lørdag den 8. november om aftenen klokken 8 hos kammerat Thomas Nissen Rabsted. Ved de sidste 2 øvelser var tilslutningen meget dårlig. Det blev derfor drøftet om værnet skulle bestå videre eller ei?*

*Der var slet ingen for opløsning, det skulle gå videre som før. Det blev nu besluttet at der skulle betales en bøde på 2 kr. om nogen uden gyldig undskyldning ikke kommer til øvelse. Videre besluttes at holde gåsespil lige før jul, det overlades til bestyrelsen at sørge for det videre. Birag for passive medlemmer sættes til 4 kroner.*

*Værnet har for tiden 26 aktive medlemmer:*

<i>Som fører er valgt</i>	<i>Gert A. Lausen.</i>
<i>Stedfortræder</i>	<i>Jens Rudebeck.</i>
<i>Stigefører</i>	<i>Andreas Jacobsen.</i>
<i>Stedfortræder</i>	<i>Hans Heinsen.</i>
<i>Sprøjtefører</i>	<i>Jens Rudebeck.</i>

<i>Stedfortræder</i>	<i>Carl Jensen / Rasmus Rossen.</i>
<i>Regnskabsfører</i>	<i>Johs. Hyldtoft / H. Heinsen.</i>
<i>Hornfører</i>	<i>B. Boysen / Jes Lassen</i>
<i>Stedfortræder</i>	<i>Jes Lassen / Carl Freitag.</i>
<i>Forsamlingslokale</i>	<i>Thomas Nissen`s Kro</i>



*Brandkaptajn Gerd A. Lausen. 1920 - 1945.*

*I 1923 fejrede værnet sit 25 års jubilæum og i den anledning afholdtes 16. september Tønder amts brandværns årsmøde i Ravsted.*



*Her ses forsamlingen foran sprøjtehuset.*

## Forsikringer

*Der blev tidligt dannet en uafhængig privat forening i sognet, som ikke havde noget med det tyske kommunal væsen at gøre. Det var ejerne af huse og gårde som havde sluttet sig sammen for i tilfælde af ildsvåde at hjælpe hinanden med forskellige og især praktiske opgaver efter branden, først og fremmest oprydningen af brandstedet og tilkørsel af mursten.*

*På den tid var det også meget almindeligt med stråtag, så medlemmerne skulle alt efter formue levere så og så mange favne »rugtag«.*

*Foreningen virkede til alles tilfredshed, og Jes Kjer husker flere tilfælde, hvor den har været brugt, bl.a. da Søren Thomsens kro og landbrugsbygninger nedbrændte i 1906.*

*Kroen blev i øvrigt genopbygget af to meget aktive brandmænd, Carl Snerke og naboen Boy Boysen. (I dag Ravsted forsamlingsgaard)*

*Efter genforeningen ebbede foreningen ud i sognet, men så blev der oprettet en selvstændig afdeling i Fogderup med Hans Peter Jørgensen som formand.*



*Søren Thomsens kro før branden i 1906*

*Hans Heinsen beskriver i sin arbejdsbog en ildebrand på følgende måde:*

*»Ildløs hos Tjellesen i Rabsted«*

*Om Natten mellem 5-6 Dec. 1928 Kl. 2.30 alarmeredes Det frv. Brandvæsen. Der var udbrudt Ild i et Brændeskur hos Tjellesen. Ilden begrænsedes, dog nedbrændte Skuret helt. Der var nogen Fare for Stuehuset.*

*Kl. 4 var Ilden slukket og Brandværnet kunde rykke hjem. Der udstilledes en Brandvagt K. Freitag.*

*Ilden menes at være opstaaet fra en Gruokedel, hvori der om Aftenen var kogt Kartoffler.*

*H. Heinsen*



*Peter Tjellesens Kro*

*I den gamle protokol står der i 1926, at kammerat Jens Rudebeck er indstillet til at få et 25 års tegn. Samtidig skulle der bestilles et nyt tjenestetegn til kammerat Jes Lassen, for det andet var bortkommet*

*Værnet søgte samme år børn som kunne synge, for der skulle opføres en phantomime! (Om dette lykkedes vides ikke).*

*Der blev i de år spillet en hel del dilettant i brandværnets regi.*

*I 1927 blev der bestilt et fotografi fra kongressen i Løgumkloster, det skulle hænge i klublokalet hos Thomas Nissen.*

*Christian Hyldtoft fortæller, at mange af stiftelsesfesterne netop blev afholdt hos »Thomas Sajler«. Desværre var »Tante Minna« ikke så god til at lave mad, hun ville hellere skænke brændevin, og hun så helst, at der blev bestilt tomatsuppe som var hendes speciale,- det fik vi så,- selv om det blev lidt ensformigt i længden! På efterfølgende side ses en sang fra en af stiftelsesfesterne.*

Ved Ravsted frivillige brandværns aarsfest 19??

- hos Thomas Nissen -

Mel : Vort modersmål er dejligt - -

*I Ravsted brandværn plejer det jo at gå lystigt til,  
når det som nu i aften her,- sin aarsfest fejre vil,  
til daglig kan det hænde, man går og blir lidt skør,  
men i en stund som denne, vi tar det med humør.*

*Vort Værn ka se tilbage på mange arbejdsaar,  
hvor det forstod at klare de hårde trange kaar,  
hver gang den røde hane gol ved dag såvel som nat,  
så mødte R.F.B. ekspres med sprøjten og tog fat.*

*Vort brandværn det er bygget op i kammeratskabs aand,  
vi hjælpes ad den hele trop og her er ingen baand,  
som hæmmer og som strammer, hver mand er lige kær,  
om »stiger« eller Hr. kaptajn,- vi kammerater er.*

*Et arbejd røgtes allerbedst om det frivilligt sker,  
et brandværnsmandskab er tilfreds blot TAK i løn det bær,  
som særlig anerkendelse for tjeneste vi får-  
medaljen fra justitsen - om 25 år.*

*Nu i en stund som denne vi også huske ska,  
at tørst som brand må slukkes og derfor glasset ta,  
en skål for Ravsted brandværn gid det må vel bestå,  
og slukke alle brande i mange - - - mange år.*

*Hans Heinsen fortæller at:*

*»Kammeraterne Andreas Hansen og Wilhelm Kirsten  
ombyggede også i 1927 sprøjten til at den kunne trækkes af  
en bil, som befordrede samme til brandstedet. Mandskabet  
befordredes nu med rutebil,- dette skete før med heste og  
vogn.«*



*Her ses rutebilerne til optankning hos G. Lausen*

*Misse Petersen (datter af Jens Rudebeck) fortæller at historien bag dette fotografi fra Kong Christian Den Tiendes besøg i Tønder 1933 er, at Kongen under sin inspektion af de opmarcherede brandværn, havde bemærket, at en af brandmændene fra Ravsted havde et par lyse bukser på, og da kammeraten så oven i købet stod i forreste geled, henvendte Kongen sig til lederen af delegationen fra Ravsted, Jens Rudebeck, med følgende kommentar: »Det burde ikke være så!«.*

*Kongen kom under samtalen så tæt på Jens Rudebeck, at han trådte ham på den ene sko. Kongen havde nok ikke forestillet sig, at brandmanden netop til ære for Majestæten, havde taget sine allerpæneste bukser på.*



*Mandskabet fotograferet 2. Juli 1933 på Søndertoft.*



*Kong Christian i samtale med Jens Rudebeck i Tønder 1933.*

*Jydske Tidende`s journalist fortæller i et meget malende sprog om den store gårdbrand i Fogderup i 1930:*

---

## **AABENRAA**

**“BY OG EGN”**

***To Gaarde lagt fuldstændig i Aske i mindre end en Time.***

***En tredie Gaard var antændt, men reddedes ved Brandvæsnets energiske Arbejde.***

***Ilden opstod mens Konen var i Haven.***

---

*Aabenraa, Torsdag.*

»En voldsom Brand har i Gaar, ved Middagstid lagt to store Landbrugsejendomme i Fogderup mellem Aabenraa og Løgumkloster fuldstændig i Aske og var gentagne Gange ved at antænde en tredie Gaard, som det dog ved energisk Arbejde lykkedes at redde fra Flammerne. Ilden greb i den stærke Blæst om sig med en saadan hast, at de to Ejendomme nedbrændte til grunden på mindre end en Time.

De fremmødte Brandværn måtte udelukkende konsentrere deres Redningsarbejde om den tredie af Gaardene, som det på en mirakuløs Maade lykkedes at redde, skønt den laa midt mellem de to brændende Ejendomme.

### *Ildens Opkomst.*

*Gaarden, hvor Ilden opstod, laa paa højre Side af Vejen, der gaar gennem Fogderup, og tilhørte Gdr. Nikolaj Andersen, men beboedes af Fodermester Johan Hedegaard. Fodermesterens Kone havde været i Færd med at koge Syltetøj og var gaaet fra dette ud i Haven for at grave Kartoffler op til Middagsmaden.*

*Det varede nogen Tid, før hun blev færdig med dette Arbejde, og idet hun vender sig om for at gaa tilbage til Huset, opdagede hun til sin store Forfærdelse, at kvælende Røgmasser slaar ud fra Døre og Vinduer, medens Flammerne allerede slikker op ad Straataget. Skrækslagen styrter hun ind i Huset, og ved Naboers Hjælp tilkaldes Brandvæsenet, som kort efter møder op, men da staar hele Ejendommen allerede i lys Lue, og ethvert Forsøg paa at redde den er forgæves. Ilden breder sig med rasende Hast i den stærke Blæst og har snart omsluttet baade Stuehuset og Udbygningerne.*

*Brandværnene fra Fogderup, Ravsted, Kasø, Hjolderup, Kløvtoft og Korup er i Løbet af forholdsvis kort Tid mødt op paa Brandstedet og gaar straks i Gang med Redningsarbejdet. Det viser sig da hurtigt, at Ejendommen ikke staar til at redde. I stedet for maa man have hele sin Opmærksomhed henvendt paa Forpagter Peter Petersens Ejendom, der ligger lige ovre paa den modsatte Side af Vejen, og som flere Gange bliver antændt af den Regn af Gnister, som Vinden fører med sig.*

*Det mægtige Baal, som kan ses i milevid Omkreds ud over det flade Land, samler en mængde Tilskuere. Høstfolkene er løbet fra deres Arbejde for at hjælpe til ved Branden. Medens saaledes alle har Opmærksomheden henvendt paa den truende Gaard, ser man pludselig en mægtig Ildflage af Blæsten blive ført hen paa Taget af Enkefru Anna Christensens delvis straatækte Gaard, der ligger ca.*

350 Meter fra Brandstedet. Virkningen er katastrofal. I Løbet af faa Øjeblikke staar ogsaa denne Gaard i Flamme, uden at man er i Stand til at udrette det ringeste for at begrænse Ilden.

Beboerne, et Par gamle Aftægtsfolk, Gaardejersken og en Tjenestepige, gribes af Panik, og tililende Folk faar i Hast en Del af Indboet bragt ud i Haven, før Taget styrter sammen.

Begge de brændende Gaarde danner to kæmpebaal. Mægtige Ildsøjler lyser gennem de tætte Røgmasser, som vælter ud af Ruinerne og stiger mod den klare Augsthimmel. Uhyggeligt skærende lyder de jamrende skrig inde fra Svinestaldene, medens de mange Folk hjælpeløse tvinges til at se paa hvorledes Flammerne fortærer deres Rov.

Ikke mindre end fem Gange havde Ilden fat i Taget paa Forpagter Petersen paa den modsatte Side af Vejen, men under store Anstrengelser lykkes det Brandvæsenet at bevare den stærkt udsatte Gaard.

Folkene hos Enkefru Christensen skulde netop have været til at spise Middag, da Branden opstod. Og nu, blot en Time senere, er kun Ruinerne tilbage af det smukke Hjem. Indboet ligger spredt i sørgelig Uorden ude i Forhaven. Stole, Borde, Spejle, Beklædningsgenstande og Sengetøj mellem hinanden. En forkullet halvt opbrændt Havebænk stikker en Ende ud gennem det grønne Gærde, og mellem de nedstyrtende Murbrokker ligger løsrevne Blade af en gammel Husbibel, og paa en af Havegangene finder vi en forkullet Salmebog med Sølvspænder....

De reddede Svin løber omkring ude paa Marken og prøver Gang paa Gang at trænge ind i de brændende Ruiner.

### Brandskaden er stor.

Begge de Brandlidte lider betydelige Tab. Hos Fodermester Hedegaard indebrændte foruden alt indboet hele den indavlede Sæd, ca. 30 Læs Hø, og 25 Svin, som tilhørte Gdr. Nikolaj Andersen.

Hos Enkefru Anna Christensen brændte ialt 32 Læs Korn, nogle kalve og en Del Svin samt en stor Del af Indboet.

Det formodes, at Ilden er opstaaet paa den Maade, at Syltetøjs gryden er kogt over, medens Fru Hedegaard opholdt sig i Haven Der er da blevet antændt fra Komfuret, og Ilden har fra Køkkenet bredt sig med rivende Hast til den øvrige Del af Ejendommen.«



Enkefru Anna Christensens gård



Ud over Jes Kjer`s mange optegnelser findes der desværre ikke så mange oplysninger om de to små brandværn i Fogderup og Korup, men for begge byer gælder det, at de på et meget tidligt tidspunkt har fået egen sprøjte og sprøjtehus.

Fra brandvedtægterne kan man se, at Fogderup frivillige brandværn klokken 12, natten mellem 19. og 20. september 1932 rykker ud til brand hos gårdejer Martensen`s gård i Havsted. Indrykningen skete klokken 4 1/2. Mandskabet var mødt talrigt op.

Den 26. august 1935 klokken ca. 16 er Fogderup brandværn udrykket til en brand i forpagter Jes Hansens mark i Fogderup. Der var gået ild i nogle »hvedestubbe«, og derved var der gået ild i mosebunden. Fogderup frivillige brandværn arbejdede i 2 timer, men kunne ikke få slukket ilden.

Ravsted Frivillige brandværn blev tilkaldt og mødte straks. Ilden blev slukket klokken 22.00.

Brandfoged i Fogderup  
Stigefører

Asmus Andersen.  
Ole Olesen.

Vandbærerafdelingen  
Hornblæser  
Sprøjtefører  
Slangefører

Hans P. Thomsen.  
Thor Petersen.  
Johann Schrøder.  
Jes Asmussen.

Menige medlemmer var:

L.C. Jørgensen.  
Max Thomsen.  
Magnus Jensen.  
Peter Petersen.  
Johs. Marcussen.  
J. N. Hansen.  
Henning Meihoff.  
Bonnik Bonnicksen.  
P. E. Hansen.  
Martin Løbner.  
Chr. Høgh.  
Erik Jacobsen.  
Hans Carstensen.  
Martin Petersen.  
Albert Sørensen.  
Mathias Hansen.

Johann Meiland.  
Chr. Nielsen.  
Alfred Sørensen.  
Hans Jørgensen.  
Peter Jørgensen.  
Chr. Jensen.  
Hans Jepsen  
Martin Paulsen.  
Jes Blom.  
Hans Langholz.  
Paul Bayer.  
W. L. Olesen.  
Heinrich Nissen.  
M. Kovalssik.  
Andreas Andersen.  
Marius Hansen.

*På et tidspunkt, hvor der var udbrudt mund og klovsyge i Fogderup, blev der afholdt en brandøvelse i byen. Politibetjent Levisen fra Ravsted var taget til Fogderup for at se værnet i funktion. Kort efter alarmeringen kom Jes Hansen løbende - og i hælene på ham kom en lille terrierhund (som på grund af mund og klovsygen ikke måtte løbe frit). Da Jes Hansen fik øje på betjenten, tog han hunden op, og puttede den ind under jakken og løb videre som om intet var sket.*

*Der var mødepligt til øvelserne,- alle karle over 16 år skulle stille, - men bonden kunne købe dem fri for 2 kroner, det indbragte cirka 300 kroner årligt.*

*Sprøjtevognen i Fogderup var lige som sprøjten i Ravsted med en vandbeholder, da denne beholder, en gang i fyrrerne skulle skiftes, fik smeden den gamle. Det viste sig senere at den var af kobber, og da han solgte den, fik han den så godt betalt, at han kunne købe sig et nyt svejseapparat.*

*Ved en mønstring blev det besluttet, at anskaffe et brandhorn og en ny økse, samt at få sat to kroge på brandhagen.*

*I mange år var det Ole Olsen, som opbevarede brandhornet og brandfogedskiltet, og når han »blæste ud« efter mørkets frembrud, havde han altid en lygte med et stearinlys hængende på maven.*

*Sprøjtehuset i Fogderup lå på bygaden ved siden af skolen. Da det blev revet ned (engang i halvtresserne), blev sprøjtevognen og det øvrige materiel flyttet hen på mejeriet, hvor det stod, indtil byens drenge fik lov til at bruge det, når de legede brandmænd.*



*Ole Olsen en af Fogderups meget aktive brandmænd*

*I 1952 blev der lavet et tillæg til brandvedtægten for Ravsted Kommune, og dermed havde de små værn i Korup og Fogderup udspillet deres roller - kommunen opdeltes i stedet for i 3 brandkredse.*

*Den store brandslukningshjælp varetages af Ravsted frivillige brandværn tlf. Ravsted 4438 i forening med Øster Højst frivillige brandværn tlf. Øster højst 6.*

*Værnet i Ravsted disponerer på det tidspunkt over følgende materiel:*

- *1 automobiludrykningsvogn (Ford årgang 1933) med mandskabskabine og materialerum.*
- *1 påhængssprøjte (D.K.W.) med 800m/l centrifugalpumpe,*
- *450 m B-slange*
- *150 m C-slange*
- *50 m D-slange*
- *6 m sugeslange med sugehoved.*
- *1 »minimax« skumslukker*
- *3 stiger*
- *materiellet findes på Brandstationen i Ravsted.*

*Der blev opsat 7 brandskabe i kommunen med følgende udstyr:*

- *1 håndkraftsprøjte (60 l.) med 6 m. slange.*
- *1 økse*
- *3 vandspande*
- *1 håndsirene*
- *1 koben*
- *1 redningsline*
- *1 håndlygte*
- *1 forbindingskasse*

*I første brandkreds var skabene anbragt hos:*

- *Andreas Jørgensen, Hejsel*
- *Christian B. Thomsen, Hynding*
- *Christian Sørensen, Hyndingholm*
- *Albert Lorentzen, Havsted*

*I anden brandkreds (Fogderup og Stormsgård) hos:*

- *Lorenz Johannsen, Stormsgård*
- *Poul Bayer, Fogderup*

*I tredje brandkreds (Korup, St. Knivsig og Korupmark):*

- *Johan M. Hansen, Korup*

*Lokal slukningshjælp (2. Brandkreds) Fogderup:*

- *Brandfoged, Poul Bayer*
- *Jørgen Kjer*
- *Anders Andersen*
- *Jes Hansen*
- *Nis Johannsen*
- *Nis Berndt*
- *Harry Nielsen*
- *Anton Bargum*
- *Sirenebetjener, Poul Bayer & Nis Johannsen*

*I tredje brandkreds (Korup, St. Knivsig og Korupmark) var følgende med:*

- *Brandfoged, Peter A. Petersen*
- *Assistent, Johan M. Hansen*
- *Hans P. Damgaard*
- *Hans Mathiesen*
- *Peter Hansen*
- *Sirenebetjener, Johan M. Hansen*

*Plan over vandforsyningen i Ravsted Sogn.*



*Nedenfor ses en indkaldelse til brandøvelse:*

Fogderup Brandkreds.

Brandøvelse i Fogderup Distrikt  
afholdes Onsdag den 10. Marts 1948  
kl. 13. ved sprøjtehuset.  
Alle Brandpligtige skal give møde.

Brandfogeden

*Gunder Toft fortæller, at det var et tilløbsstykke, når der i hendes barndom blev afholdt brandøvelse i Korup.*

*Øvelsen blev annonceret ved en »gadeseddel« som blev sendt rundt fra hus til hus. Der var mødepligt til øvelserne, og de som ikke mødte op fik en alvorlig påtale fra amtsforstanderen.*

*Som regel fandt øvelsen sted lørdag eftermiddag, hvor brandkaptajn Gerd Lausen fra Ravsted ankom til sprøjtehuset i Korup iført »fuld ornat«.*

*Martin Møller var på det tidspunkt brandfoged i Korup, og det var et stort øjeblik når døren til sprøjtehuset blev åbnet, og sprøjtevognen blev trukket over til den murede brandkeddel som fandtes i toften lige over for sprøjtehuset. Med spande blev sprøjtens vandbeholder fyldt.*

*Men eftersom beholderen var af træ,- og kun sjældent blev brugt,- var den så »rach« at vandet næsten løb lige så hurtigt ud, som det blev fyldt i, men der var nu altid så meget tilbage, at man kunne oversprøjte de forventningsfulde børn, som overværede øvelsen.*



*»Ungdom og kærlighed ved landsbyens sprøjtehus«*

*Sprøjtehuset i Korup lå på »æ stjern« lige ved siden af Anker Larsens lille gård. Det blev under første verdenskrig også benyttet som arrest for krigsfanger. Men ungdommen i Korup brugte også sprøjtehuset som samlingssted, især søndag eftermiddag når byens piger og karle havde fri et par timer.*

*Det var en sådan søndag eftermiddag i trediverne, at Martin Møller »blæste til brand« på Arndrup mølle. Det var også Martin, som leverede hestene, som skulle trække sprøjtevognen til brandstedet. Vejene var jo ikke så gode dengang, så det var raslen af spande og*

*skramlen af slanger da de drog af sted. Røgen fra branden kunne tydeligt ses i Korup. Det lykkedes at redde møllens stuehus, mens staldbygningerne nedbrændte. Arndrup mølle før branden er vist nedenfor:*



*Det var et stort fremskridt for brandalarmeringen i Korup, da Martin Møller som den første fik telefon i 1907. Gamle Fabricius mente ellers det var unødvendigt, for man havde jo e`n telefon i Ravsted,- og som han sa': »Der er meget af det nye som er godt, Men der er meget af det gamle som er bedre!« Senere fik også Kjestine Lund, Søren Beier og Christian Hansen telefon. Efter Martin Møller blev Peter A. Petersen brandfoged i byen.*

*Omgangstonen i Ravsted brandværn har altid været temmelig »fri«. Dette beskrives ret godt i den følgende autentiske episode:*

*»Brandmand Jens Lassen var under sit arbejde kommet til skade og havde trykket et par ribben. Doktor Hansen fra Bylderup blev tilkaldt, og han mente, at det var nødvendigt at tage temperaturen først. I Jens`s tilstand var det ikke så let at ligge,- så Jens hev bukserne ned og bøjede sig frem. I det samme blev der blæst til skorstensbrand hos Peter Friis i Fogderup. Doktor Hansen nåede lige at få fat i termometeret inden Jens suste afsted.«*

*»Under køreturen til Fogderup spurgte en af kammeraterne Jens, hvorfor han sad så urolig hele tiden ? - og svaret kom prompte: »Det skal jeg sige dig min ven,- jeg har brækket tre ribben og for to minutter siden stod jeg med en "termostat" i enden,- og derfor er det vel heller ikke så sært, at jeg har lidt svært ved at få sat mig til rette! - vel ?«*

*Jens Lassen var aktiv medlem af brandværnet i mange år og han blev, da han stoppede i værnet, udnævnt til æresmedlem.*

*Jens M. Hansen blev i 1945 valgt til kaptajn for værnet i Ravsted . På det tidspunkt rådede værnet kun over ca. 90 meter slange, samt den gamle sprøjte. Det var derfor et stort fremskridt, at man i 1948 anskaffede en bæresprøjte, som kunne yde ca. 50.000 liter i timen. Den blev transporteret til brandstedet af en af de lokale vognmænd. Senere blev sprøjten monteret på en tohjulet vogn, så den kunne spændes efter en personvogn.*



*Kaptajn Jens Moritzen Hansen*

*I 1946 blev der i samarbejde med Øster Højst frivillige brandværn oprettet et brandværnsorkester. Den musikalske ledelse stod Bomberg fra Tønder for. Der blev øvet en gang om ugen - skiftevis i Øster Højst og i den »Hvide Skole« i Ravsted.*

*Fra Ravsted deltog blandt andre:*

- Christian Hyldtoft (horn)
- Peter Eis (trompet)
- Andreas Hyldtoft (horn)
- Jørgen Callesen (horn)
- Carl "Snerke" Jensen (horn)
- Jens Hansen (bækken)
- Calle "Post" Jensen (horn)
- Broder Johannsen (st. tromme)

*Fra Øster Højst deltog :*

- Martin Løbner (tuba)
- Christian Hagensen (trompet)
- Andreas Hansen (trompet)
- Martin Andersen (trompet)
- Arnold Lensch (tromme)
- Hans Andersen (tenor)
- Jens Bendorff (picolo horn)

*Første gang orkesteret spillede var til Cathrine og Thomas »Sajler« Nissens guldbryllup i Ravsted. Ved den lejlighed, blev der skænket snaps i vinglas. Først gav kammerat Peter »Meister« Lorenzen en omgang til »musikken«, derefter var det Peter »Bækker« Petersen`s*

*tur og til sidst var det Thomas »Sajlers« tur. Resultatet var, at orkesteret bogstaveligt gik under bordet. Broder Johansen lå til sidst på gulvet og slog med de bare næver på stortrommen. Selv Bomberg, som ellers var en meget ordentlig mand, faldt i søvn ved bordet. Ved festens afslutning lod de fleste instrumenterne ligge til næste dag.*

*Medlemmerne fra Øster Højst var kørende til Ravsted i Carl Mahler`s lastbil som havde »åbent lad«, derfor sad de, for at holde sig fast på hjemturen, med hinanden under armene. Da selskabet nåede ud til Methaslund blev kammerat Løbner meget utilpas og han kastede op, hvorved han mistede sine tænder. Chaufføren standsede hurtigt bilen, men efter en storstilet eftersøgning, måtte man opgive at finde gebisset, og det er vist aldrig blevet fundet!*

*Desværre stoppede det musikalse samarbejde i 1948, så efter bare et par år var orkesteret opløst. Men værnene fra Ravsted og Øster Højst fortsatte det slukningsmæssige samarbejde helt frem til kommunesammenlægningen. I 1951 fik Ravsted frivillige brandværn sin første »rigtige« brandbil. Det var en 1*

*Ton Ford lastbil, som var blevet ombygget til formålet. Bilen blev installeret i det gamle sprøjtehus ved kirken, hvor den stod indtil bygningen i 1957 blev revet ned. Samtidig med at sprøjtehuset forsvandt, blev også rustvognen, som ikke mere blev anvendt, »hugget op«. Den havde kørt sin sidste tur ved Jens Mohrs begravelse i 1952. Brandværnets gamle sprøjtevoan blev også »hjemløs«, - og efter at have stået en kort tid hos Andreas Lorenzen i »æ synneby« endte den vist nok sine dage hos Riggelsen i Aabenraa.*



*På billedet ovenfor ses degnehusets staldbygning, hvor brandværnet fik stillet den ene garage til rådighed, i den anden stod kommunens sneplø.*



*Den gamle staldbygning blev efterhånden helt overdraget til brandværnet, og den tog navneforandring til »Ravsted Brandstation«.*

*Næsten samtidig med flytningen fik værnet overdraget sin nye brandbil, det var en Austin med frontmonteret sprøjte og mandskabskabine. I 1969 blev den suppleret med en påhængsprøjte.*

*I 1964 blev der opsat en sirene på Forsamlingsgården, og dermed havde de gamle alarmeringshorn udspillet deres rolle. I de første mange år blev sirenen betjent af Sophie og Christian Hyldtoft, som havde urmagerforretning lige over for Forsamlingsgården. Sirenen blev afprøvet hver lørdag middag præcis klokken 12, hvor Christian stod med en transistorradio i hånden og ventede på, at rådhusklokkerne i København skulle falde i slag, hvorpå han trykkede på knappen.*



*Siden blev betjeningen overtaget af politiet i Tønder og afprøvningen blev flyttet til onsdag middag. Nu er også sirenen passé, den blev flyttet hen på brandstationen, men bruges ikke, for alle brandmænd går nu med en »bipper« / personsøger.*

*I anledning af 70 års jubilæet i 1968 tog mandskabet opstilling foran Steenholdts gård (samme sted som i 1899)*



*Fra venstre ses: Hans Peter Heinsen, Bende Lassen, Jens B. Lassen, Christian Hyldtoft, Hans Jensen, Jes Peter Heinsen, Andreas Hyldtoft, Jørgen Ptersen, Jens M. Hansen, Christian Lorenzen, Jan Hansen, Flemming Lorenzen, Nis Oesen, Uwe Carstensen, Ingvert Petersen, Hans Christian Bladt, Rolf Hammer og Holm Nielsen*

Helt siden 1920 har det været en fast tradition, at brandværnet afholdt et gåse- og andespil den sidste søndag før jul. Søndag den 19. oktober 1969 arrangerede værnet også som noget nyt et lottospil, men det fik knap det forventede forløb, for bedst som man sad på Tjellesens kro gik sirenen. Det beskrev Jydske tidende sådan:

---

## »To store gårde brændt på Tønder-egnen i nat«

*Gårdejer i Hynding hørte brandværnet rykke til V. Højst, da han opdagede, at der også var ild i hans egen ejendom.*

---

*Tønder mandag d. 20. oktober 1969.*

*To store ejendomme på Tønder-egnen, Lundsgaarde i Vester Højst, tilhørende gdr. Peter Lorenzen, og gdr. Christian Bonnichsen Thomsens gård i Hynding ved Ravsted blev i nat ødelagt ved brande. Hos gårdejer Lorenzen lykkedes det at redde stuehuset, mens de fire udlænger med hele høstudbyttet blev lagt i ruiner. Hos Christian B. Thomsen reddede man kun et fritliggende maskinhus samt en ny fløj af en lade. Den øvrige del af den gamle ejendom nedbrændte sammen med hele høstudbyttet.*

*Kriminalpolitiet i Tønder arbejder på at finde årsagen til de to brande. Man oplyser her til formiddag at det ikke kan udelukkes at der er forbindelse mellem brandene, men det er næppe sandsynligt. Ejendommene ligger 10 kilometer fra hinanden, og brandene er opstået med en halv snes minutters mellemrum. Det vil ikke være muligt at komme fra den ene ejendom til den anden indenfor dette tidsrum - og slet ikke i nat, da en tæt tåge gjorde det umuligt at se mere end nogle få meter frem. Begge steder har man gjort observationer, som kan tyde på, at det er de elektriske installationer, der har været årsag til brandene, men alt bliver undersøgt af eksperter i dag. Brandskaderne løber op i adskillige hundrede tusinde kroner.*

### Brandmændene var til Lottospil

*Der blev ved 21,30 tiden slået alarm til branden på Lundsgaarde i Vester Højst, og Øster Højst frivillige brandværn fik assistance fra Ravsted Frivillige brandværn, der var til lottospil på Ravsted kro, så de kom hurtigt af sted.*

*Da de kørte ud hørte grd. Chr. B. Thomsen, Hynding alarmeren, og han gik ud for at se, hvor det brændte. Da han kom ud i gårdspladsen, opdagede han, at der var ild i hans egen ejendom, på loftet over svinestalden. Ilden bredte sig med eksplotionsagtig hast, men med assistance fra naboer og tililende fik han dyr og indbo ud. Det lykkedes at redde det meste af besætningen, bortset fra nogle smågrise og nogle fedesvin.*

*Man kunne imidlertid ikke forstå, at brandværnet stadig ikke kom til hjælp, og det blev pludselig klart, at det måtte være kørt til en anden brand. Man alarmerede derfor Øster Højst Frivillige brandværn som var rykket ud, -men straks gav alarmeren videre til Bylderup Bov frivillige brandværn.*

*Det var imidlertid umuligt at stille noget op mod flammehavet der fik god næring fra de 6,500 baller halm samt hele kornhøsten i gårdens silo.*

*Ejendommen har været i Christian Bonnichsen Thomsen's slægts eje gennem flere generationer, og han overtog den for en snes år siden. Den ældste del af gården skriver sig tilbage til det 17. århundrede. Familien fik hjælp af naboer og er flyttet ind hos gårdejer Johann Jürgensen i Hynding.*



*Omkring midnat fik Ravsted frivillige brandværn sit materiel fri ved branden i Vester Højst, og fortsatte med slukningsarbejdet i Hynding. Først i morges var ilden helt nedkæmpet.*

*I en alder af 71 år og efter at have været kaptajn i 33 år, trak Jens M. Hansen sig tilbage i 1978. Han blev afløst af Johann Andresen. Jens M. Hansen sagde, at branden på Hornsegård 1. marts 1965 var den værste, han havde været med til i de 43 år, han havde været medlem af det frivillige brandværn.*

*Branden startede kl. 4 om morgenen, og der var 15 graders frost, så efter 20 minutters indsats frøs slangerne. Cirka 200 kreaturer og en del svin indebrændte, stuehuset blev reddet. Næste dag ved middagstid gik sirenen igen, og igen var det en af sognets store gårde det gik ud over, nemlig Gensgård i Hynding, også her reddes stuehuset.*

*Foruden de slukningsmæssige opgaver har brandværnet især i de senere år været med på mange fronter i dagligdagen i Ravsted sogn. F. eks. er det en fast tradition, at det er brandværnet, som kommer med heksen til det årlige Sankt Hans bål. Og som det ses på billedet, var der også brandmænd med, da der til fordel for et svømmebad, skulle rejses et »penge barometer« ved Sparekassen først i halvfjerserne.*



*Fra venstre ses: (?), Nis Oesen, Thyge Bønding, Heinrich Sievers, Hans Peter Heinsen og øverst på stigen Johann Andresen.*



*Også ved byfesterne har brandværnet ofte deltaget enten som på nedenstående billede ved »vandkampe« - hvor Johann Andresen iført undertøj her ses som »dommer« - eller også med en mere oplysende stand på mardkedspladsen.*

*Heldigvis har Ravsted frivillige brandværn været forskånet for de helt store personskader, ved de brande som de har været udkaldt til i Ravsted sogn. Men i august 1980 var der 2 alvorlige brande med få dages mellemrum. »Vestkysten« skrev følgende:*

---

## *»To drenge alvorligt forbrændt i Havsted«*

*Ville rense udstødningsrør til knallert med benzin.*

---

*Havsted, Mandag den 18. august 1980*

*-To drenge blev i weekenden alvorligt forbrændt ved en ulykke i Havsted ved Ravsted. Den ene så stærkt, at han måtte overføre til sygehuset i Odense til Specialistbehandling.*

*Ulykken skete, da den 15 årige Jens Christian Lorenzen og den 16 årige Søren Andersen ville rense udstødningsrøret til en knallert ved at hælde benzin i røret og derefter antænde benzinen.*

*Jens Christian Lorenzen er søn af maskinstationejner Flemming Lorenzen Havsted. Han var sammen med kammeraten, der er fra Fredericia, men som var på besøg hos sin morbror, Henning Andersen i Havsted, i færd med at reparere en gammel knallert i en tom garage i nærheden af hjemmet.*

*Da udstødningsrøret skulle renses, tændte de to drenge en tændstik, men tabte den på gulvet, hvor den antændte noget spildt benzin, som flammede op. Der gik panik i de to drenge, og de forsøgte at redde, hvad reddes kunne ud af garagen.*

*Herunder kom den ene til at sparke til en spand med benzin. De blev oversprøjtet med benzin, der antændtes, og begge drenge blev alvorligt forbrændt.*

*Drengene blev ført til Tønder sygehus. Værst medtaget er Jens Christian Lorenzen, der blev forbrændt op til bæltestedet. Han overførtes til Odense, men er ikke i livsfare.*

*Søren Andersen fik forbrændinger på den ene arm og benene. Han kunne efter behandlingen på Tønder sygehus overføres til sygehuset i sin hjemby,*

*Det er anden gang i løbet af kun et par dage, Ravsted frivillige brandværn måtte i auktion ved brande hvor der skete alvorlige personskader.*

*Torsdag aften blev en vognmand fra Fogderup alvorligt forbrændt ved uforsigtig omgang med grillvæske.*

*Weekendens ulykke kunne også være undgået. Benzin anvendes ofte til at rense udstødningsrør. Men det skal foregå i fri luft og i stor afstand fra brændbare væsker.*

Også brandstationen har i årenes løb gennemgået mange ombygninger. Især samlingslokalet som blev indviet 28. september 1974 har været med til at styrke det sociale sammenhold.



Her er Johann og Hansi ved at lægge nyt tag på,- på traktoren sidder John.

Alle disse tiltag har også kun været mulige, fordi de er sket ved frivillig arbejdskraft. Pengene er blandt andet skaffet ved de avis- og flaskeindsamlinger, som stadig kører i brandværnets regi.

Da vernet i 1948 besluttede at anskaffe kasketter til hele mandskabet, skulle hver kammerat indskyde 10 kroner, men ved en eventuel udtrædelse skulle kasketterne tilhøre brandværnet.

Først i halvtresserne arrangeredes der præmieskydning hos kammerat Th. Nissen. I 1953 skulle det foregå 25., 26. og 27. september. Skydningen var ledet af Carl Jensen, Frede Jensen og Jørgen Callesen.

En årrække afholdt brandværnet også loppemarked, som var meget populær i befolkningen, ikke mindst på grund af, at Marius »Sagfører« Andersen ved den lejlighed optrådte som auktionarius. Disse markeder gav også et pænt tilskud til værnets drift. Men problemet var her, som andre steder, at det kræver meget plads at opbevare de indsamlede effekter i op til et helt år.

I årenes løb har Ravsted frivillige brandværn også søgt og fået økonomisk støtte fra lokale pengeinstitutter, og i anledning af 100 års jubilæet er der blevet søgt ved forskellige fonde. Blandt andre har »Tuborgfonden« givet 9000,- kroner til en røgdykker radio.



*Som noget helt specielt kunne Ravsted frivillige brandværn ved sit 60 års jubilæum i 1958 vise 4 generationer i sit mandskab, den ene er godt nok ikke så høj,- men han er også kun 4 år (Hans oldefar er 85år). De er her fotograferet foran brandbilen.*



*Fra venstre mod højre ses: Peter Christian Jensen, Carl Anton Jensen, Peter Jensen og Carl "Snerke" Jensen.*

*I 1980 blev »Den gamle Austin« fra 57 skiftet ud med en Mercedes, som havde en 600 liters vandtank. Desuden havde værnets medlemmer for egen regning og risiko*

*ombygget en Scania lastbil til en 10.000 liters tankvogn, og dermed var værnet vældig godt kørende.*

*Ravsteds »Julemand« er også medlem af brandværnet, det nyder især børnene godt af,- når han som på billedet nedenunder, inviterer dem en tur i skoven, for at finde et juletræ.*



*Når de kommer tilbage til brandstationen blir der danset om juletræet og alle får en pose med »godter«.*



*Ved Ravsted frivillige brandværns 90 års jubilæum i 1988 blev den daværende bestyrelse fotograferet af Lis Eeg Sylvest fra Jydske Vestkysten.*

*Fra venstre ses: Villy Christensen, Hans Jensen, Johann Andresen, Bende Lassen, Flemming Hansen*

*I 1996 gik Johann Andresen af som kaptajn, og han overlod roret til sin næstkommanderende Villy Christensen. Bestyrelsen består i dag foruden Villy Christensen af Thomas Juhl, Anton Vester, Torben Eschelsen og Carl S. Hansen.*

*Værnets fremtid afhænger mest af, om man kan blive ved med at finde mandskab, som er i stand til at rykke ud især i dagtimerne - et problem som mange små værn har svært ved at klare i og med, at der er meget begrænsede arbejdsmuligheder i de små lokalsamfund.*

*Her er det sjovt at se tilbage på medlemslisten fra 1898, hvor 15 af de 28 brandmænd var selvstændige håndværkere eller næringsdrivende i Ravsted. Dengang var problemet, at det var svært at skaffe udrustning til værnet - nu har vi materiellet,- men nu kniber det ind i mellem med at skaffe mandskab.*



*På dette fotografi fra 1996 ses fra venstre:*

*Peter Friis, Nis Oesen, Ove Andresen, Carl Toft, Bende Lassen, Jørn Jensen, Svend Krichau, Thomas Juhl, Claus Clausen, Rolf Andersen, Anton Vester, Keld Christensen, Poul Jørgensen, Carl S. Hansen, Claus Christensen, Mads Graff, Villy Christensen, Torben Escheldsen.*

*Jeg vil hermed slutte af med at ønske Ravsted frivillige brandværn tillykke med de 100 år og alt godt fremover.*